

## Tienhoven drie maanden terug

Daar de verschijningsdatum van dit Verenigingsblad niet precies bekend is, weten we niet of de titel erboven helemaal klopt met wat ik kwijt wil, maar ik waag 't erop. Volgens enkele lezers gold dat exacte overeenstemmen met de werkelijkheid evenmin voor enige gegevens, vermeld in mijn vorige bijdrage:

*'Zestig jaar terug in Tienhoven'.*

Ja, dat relaas, dat ik pas op de valreep kon inleveren, heeft warempel enige reacties opgeleverd, zowel positieve als ook negatieve. Bij dezen hartelijk dank voor dit kapittelen, levenslang mag een mens immers leerling blijven, maar als oud-schoolman kan ik 't niet laten een en ander recht te zetten en op enige zaken te wijzen, die volgens mij al of niet echt terecht waren.

Eerst maar wat terechtwijzingen aan mijn adres. Ik heb inderdaad te veel in ene zin willen proppen; die tussenzin over het Ardennenoffensief staat wat verdwaald in het relaas. Ik had in mijn enthousiasme over die snelle opmars der geallieerden naar het noorden die Duitse tegenaanval een juistere plaats in de tekst en de tijd moeten geven. Ik wist drommels goed dat die venijnige vijandelijke 'streep door de rekening' pas in de winter kwam. Sorry, van mijn kant wel goed bedoeld, maar fout geplaatst.

Vervolgens een kwestie rondom de gezangen die in het Oosterbeekse kerkje zijn aangegeven in de morgendienst van 17 sept. '44. Excuus voor de nul die er teveel staat bij het Wilhelmus. Maar een lid tikte me op de vingers – ja, bij wijze van spreken, want die woont heel ver – met de mededeling dat die nummering niet klopte; het moest zijn Gezang 293 en 411. Jawel, ik had eenvoudig de aanduidingen gebruikt, zoals die in de 'Hervormde Bundel van 1938' genummerd waren, resp. 300 en 301, wat ik meende dat passend was, gezien ons blad en het tijdstip waarop dit benauwde gebeurde.

Ach, herinneringen ophalen gaat van 'au'; de pijnlijkste tik kreeg ik vanwege de alinea, gewijd aan de 'vreemde vogels' die op die zondagmiddag boven de Lek kwamen aanvliegen. *'Dit kan helemaal niet, want de aanvallende luchtvloot was vanuit het Zuiden noordoostwaarts gekomen. Je hebt dit vast verward met een latere aanval, die van 7 oktober op Emmerich en Kleef, waarmee de geallieerden wilden aantonen dat ze ondanks dit echec bij Arnhem toch nog het luchtruim beheersten.'*

Lezerslief, ik had 't toch echt niet - of: niet echt -verzonnen of gedroomd, zijn er oog- of

oorgetuigen die mij kunnen helpen? Zelf ben ik bij een paar plaats- en leeftijd- genoten gaan navragen, echter met minder en meer resultaat. Wel herinnerde zich mijn oudste broer, een echte historicus, het geronk, maar wist te vertellen dat we weinig zagen vanwege het wolkendek.

Eveneens dat vanaf meer dan 20 vliegvelden in Zuid-Engeland gelegen luchtmacht's waren vertrokken en was het dan zo vreemd dat bepaalde eskaders ook een Lek-Rijn-route



THE OLD LADY was driven out of her home in the Dutch village of Best when it became a battle ground. Two soldiers help her salvage bed clothes and a chair.

aanhielden om de heide voorbij Ede en de noordzijde van de Rijn richting Arnhem te benaderen?

Genoemde heer H.A. Duinhoven, die we ontmoetten in de Oosterbeekse kerk en sprak over de twee verst afgedrevenen, is eveneens weersproken. De vriend van Machel Haag, heer J. van Vliet uit Elst, Lopiker van geboorte, en mede-initiatiefnemer van de oprichting van het Jaarsveld-monument meldde dat in Willige-Langerak een militair, Private Clarence Ash, oud 21 jaar, op 18 november 1944 pas uit de Lek was geborgen en aldaar ter aarde besteld. Tevens werd ons een later verslag van vermist personeel der *23 Canadian Field Company* toegestuurd, waaruit op te maken valt dat de bemanning van de stormboot waarmee o.a. Magnusson H.C. omkwam, uit 4 man bestond, ook Roherty L.J. kwam jammerlijk om. De ontdekkingsstocht naar de Poolse militair Gajewnik, die begraven ligt op de Airborne-begraafplaats even buiten Oosterbeek - er is geen apart Pools kerkhof - wordt voortgezet. Zodra dit resultaat heeft, waarvoor onze nieuwe voorzitter zich mede inzet, zullen wij u hiervan uiteraard op de hoogte stellen.

Eveneens zouden we meer waars te weten willen komen over de lotgevallen der Poolse para's onder aanvoering van hun roemruchte generaal Stanislaw Sosabowski vóór, tijdens en na de slag rondom Arnhem.

P.S. Bij de afbeeldingen in het vorige artikel ontbraken onderschriften: op de linkerfoto staat Gajewnik en op de rechter de tweelingzus van Magnusson.

Op het schutblad staat het bord, dat bij de Oosterbeekse kerk is aangebracht en nu plaatsen we dat van Tienhoven.

Dit tekstbord is vervaardigd door de A.N.W.B. en bekostigd door B. en W. der gemeente Zederik, waarvoor onze Vereniging en in haar de Werkgroep: 4-mei- Herdenking bijzonder erkentelijk zijn.

Tevens gaat hierbij de laatste foto van engineer Harold Magnusson in leven, als steeds hulpverlenende bezig....

